



Als ik ga, moet je niet huilen
Want écht weg ben ik niet
Mijn lichaam is nu duizend dingen
Heb daarom niet zoveel verdriet

Ik ben de wind
Ik ben de regen
Ik ben de zon
Het jonge gras
Ik ben de sneeuw en duizend dingen
'k ben weer degene die ik was

En als je wakker wordt
Bekijk dan de bomen en de blauwe lucht
Kijk naar de vlinders en de bloemen
Kijk naar de vogels in hun vlucht

Want al die duizend dingen ben ik
Sinds ik mijn lichaam achterliet
Die duizend dingen zijn mijn leven
Dus zie je, echt weg ben ik niet

Na een lange, ongelijke strijd nemen we afscheid van

Marleen Wuyts

echtgenote van Bruno Van Hal

geboren in Borgerhout op 8 maart 1962
en thuis overleden te Wommelgem op 30 oktober 2020.

De crematie en de afscheidsplechtigheid gevolgd door de begraafing van de asurne heeft, volgens de wens van Leentje, in intieme kring plaatsgevonden in het urnenveld van van de begraafplaats te Wommelgem Kandonklaar.

Rouwadres:

Familie Van Hal - Wuyts
Autolei 80 - 2160 Wommelgem.

Lieve echtgenote van Bruno Van Hal

Knappe dochter van Vic Wuyts en Maria Baert

Trotse mama van Kimberley Hesbeens en Danny Celis
Kevin Hesbeens en Pascalle Aerts

Knuffelbommi van Ymke, Ylana, Noortje, Sander en Axel

Dank aan Dr. Leysen, de dienst oncologie in het ZNA Stuivenberg en vooral het ganse team van P.H.A en de thuisverpleging van het Paramedisch Centrum "Boekenberg" voor hun uitstekende zorgen zorgen en steun.