

*Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

Lisette van Bergen

weduwe van Jozef de Groot

geboren in Wommelgem op 18 november 1942
overleden te Deurne op 15 februari 2019.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons deel te nemen aan de afscheidsplechtigheid in de aula "Aster" van het crematorium te Antwerpen (Wilrijk) op **zaterdag 23 februari 2019 om 12.00 uur**.

Samenkomst in de hal van het crematorium, gelegen Jules Moretuslei 2 te Wilrijk, vanaf 11.45 uur.

Aansluitend zullen de assen van Lisette worden terug gegeven aan de natuur op de begraafplaats van Wommelgem - Kandonklaar.

Rouwadres:

Familie wijlen Lisette van Bergen
p/a welkomstraat 102 - 2160 Wommelgem.

Dit melden u :

Yves en Carina Dillis - de Groot
Eric de Groot en vriendin
Patrick en Ingrid de Groot - Bakx
Peter en Martine de Groot - Clé

haar kinderen,

Yoeri en Sally Willems - Somers
Yano en Elyne
Cheyenne Chimizu en Jens Faes
Ina De Quint en Filip Deleersnyder
Pia De Quint en Mark Mc Nally
Izy De Quint en Bjorn Bosmans
Samantha-Jo De Quint en Tom Buelens
Petra Redant en Coert Van Grasdorff

haar klein- en achterkleinkinderen,

Maria van Bergen
Germaine de Groot

haar zus en schoonzus,

Haar neven en nichten.

De families:

van Bergen ,Van Mechelen, de Groot en
Van der Putten,

Dank aan haar huisarts Dr. Van Doninck, het team van INZO in het AZ Monica, en alle medewerkers van het WZC Hof ten Dorpe voor hun goede zorgen.